

## 6. Hjertesuk - fra album *Sjælens Spejl*

1. Livet var en dans på roser, du var alting for mig,  
du ku' mange gloser, derfor gik du din vej.  
Du var helt overstadig - i en aftenstund,  
men jeg husker stadig smilet om din mund.

Reff.: Jeg gir' dig hvad jeg ejer, det koster ingenting,  
alt er som det plejer, jeg kigger på din ring.  
La' nu vær' og drille, kom hjem igen til mig,  
mit hjerte banker stille, og venter kun på dig.

2. Vi ku' sammen finde lykken, kærligheden var stor,  
hvor jeg savner hyggen, da vi var Far og Mor.  
Vi var kernefamilien alle talte om,  
vi to havde viljen - skynd dig nu og kom!

Reff.: .....

3. Du fortæller mig så ofte, vores venskab består,  
når du ringer til mig, sir' jeg tit: "Jeg forstår".  
Men mit hjerte erkender, savnet af min ven,  
håber at du ender, her hos mig igen!

Reff.: Jeg gir' dig hvad jeg ejer, det koster ingenting,  
alt er som det plejer, jeg kigger på din ring.  
La' nu vær' og drille, kom hjem igen til mig,  
mit hjerte banker stille, og venter kun på dig,  
mit hjerte banker stille, og venter kun på dig.

*Skrevet i 1995 af © Laila Jensen, Horsens, laila@jensenss.dk, registreret i Koda*

### ***Tankerne bag Hjertesuk***

Jeg var sammen med nogle dejlige mennesker, hvor stemningen var lidt trykket pga. et band ikke kunne finde ud af at tale sammen! Et medlem havde skrevet en tekst. En anden bad mig rette lidt i den. Det var OK fra min side - det var jo sjovt - for sådan en amatør som mig. Jeg bibeholdt indholdet af sangen, som den var, og rettede kun, så der var lige mange "fødder" i - melodien kendte jeg ikke, men du godeste - det blev ikke vel modtaget af forfatteren! Han ville slet ikke se resultatet! Så gik jeg hjem og skrev en tekst, som var det direkte modsatte af denne forfatters. Min makker og jeg blev enige om, at forfatteren var godt dum, for vores var bedst!